

2010

Reis naar Turkije



Phaedra Gunst

Middenschool Sint-Rembert

1-1-2010

Inhoud

1 Idee	2
1.1 Papa wou samen met vrienden van ons naar Turkije.	2
1.2 Mama wou graag naar Italië ; Sardinië.	2
1.3 Kleine zus wou graag naar Egypte.	3
1.4 Ik zou graag eens naar de Dominicaanse Republiek gaan maar Turkije was ook super leuk.....	4
2 Bestemming.....	5
3 Het verblijf	6
3.1 Het hotel :	6
3.2 Het zwembad :	6
4 De toppers	7
4.1 Het zwembad.....	7
4.2 Optreden in de avond.....	7
4.3 Het volleybal	8
5 Fotoboek.....	9
6 Nawoord	10

1 Idee

1.1 Papa wou samen met vrienden van ons naar Turkije.



1.2 Mama wou graag naar Italië ; Sardinië.



1.3 Kleine zus wou graag naar Egypte.



1.4 Ik zou graag eens naar de Dominicaanse Republiek gaan maar Turkije was ook super leuk.

Ik vind het daar super mooi en er is mooi uitzicht op de zee ...



2 Bestemming



We verbleven in een hotel in SIDE. Het was daar super mooi.

Hier op deze kaart zie je waar Turkije precies licht.



3 Het verblijf

3.1 Het hotel :

Eigenlijk waren er meerdere hotels want er waren allemaal kleine hotels waar je 10 kamers hebt per hotel. Het was er SUPER!!!



3.2 Het zwembad :

Het zwembad was het tofste van allemaal want er was een soort van kasteel zoals je hier ziet en voor op de glijbanen te gaan moest je eerst achter het kasteel en dan op een trap naar boven, voor de kleinere kindjes was er achter de glijbanen een klein zwembadje die niet zo diep was ,en dan was er natuurlijk ook nog een diep en groot zwembad ; je kon naast het zwembad op strandstoelen liggen en dat was helemaal gratis maar we hadden eens geen plaats maar we zorgden er dan wel voor om de volgende dag vroeg op te staan dat we rap konden gaan ontbijten en direct gaan zwemmen ! Cool...



4 De toppers

4.1 Het zwembad



4.2 Optreden in de avond

Het optreden was heel tof want er waren een stuk of 20 optredens van verschillende dingen en ze dansten en zongen heel de tijd , we zaten toen bij de bar en vanuit die bar konden we dat optreden zien, ik heb me geamuseerd !



4.3 Het volleybal

Ik vond volleybal heel leuk maar het zand had HEEL warm van de zon ... En heet uitzicht op de zee was ook mooi en we zijn een paar keer naar die zee geweest maar toen had ik zoutwater ingeslikt en dat was niet zo prettig ... Maar je kunt de zee hier niet goed zien maar toch vind ik het jammer dat ik daar geen foto van heb!



5 Fotoboek



Het zwembad met glijbanen.



Papa is aan het vliegen .



Een soort moskee waar we zijn gepaseerd met de bus



Kamelen...



Mijn zus .

6 Nawoord

*Het was een heel leuke vakantie,misschien gaan we nog eens terug naar Turkije.

*Het was daar warm ; ongeveer 30 graden .

*Het was een groot zwembad en er waren toffe glijbanen.

* Het eten was speciaal maar wel lekker...

* ...